

Ha allen,

Nog even terugkomen op Kansas. Op maandag de 2^e januari zijn we naar de Cosmosphere in Hutchinson geweest met z'n vieren (ouders C en wij). In dat toch enorme museum, waar je een dag nodig hebt om alles te lezen, staat de ontwikkeling van de ruimtevaart centraal. Van de vroege ontwikkeling van raketten tijdens het laatste deel van de Tweede Wereldoorlog tot de ruimtevaartwedloop tussen de Russen en Amerikanen in de jaren vijftig en zestig. Vooral het eerstgenoemde was me niet goed bekend, en het was zeker interessant om hier meer van op te steken. Die Duitsers waren hun tijd ver vooruit. De Duitse hoofdman van raketontwikkeling is na de oorlog met veel andere Duitsers in de VS beland met veel materieel en heeft zo de ruimtevaart hier een enorme impuls gegeven. Voordat we het museum betraden was er nog een aardig filmpje over natuurrampen: veel spectaculaire beelden maar (te) weinig informatie.



De Cosmosphere in Kansas.

Op woensdag weer terug gevlogen naar San Francisco met enige vertraging. Daar kwam nog een uur vertraging bovenop toen de metro niet verder kon net voordat we San Francisco in gingen vanwege een ongeval. Toch goed aangekomen en de dagen erop weer op kantoor geweest. Het was nog heel rustig, want het semester begint pas aankomende week. Dat weekend een artikel verder afgemaakt en verzonden op maandagavond. Eindelijk! De experimenten over hoe snel krabben, kreeften en garnalen vervallen vonden in 2015 en begin 2016 plaats. Wordt zeker dit jaar nog gepubliceerd en denk dat het zeer bruikbaar zal zijn voor collega's. Datzelfde weekend nog even naar Star Wars Rogue One geweest aan de andere kant van de heuvel hier in Albany. Best een leuke film en we hadden heuze fauteuils om in te zitten. Wel kwamen we aan de laten kant zodat we vooraan belandden.

Afgelopen week flink gewerkt aan het afronden van een ander artikel over boorgaten in

fossiele schelpen, maar ook al enig voorbereidingswerk gedaan voor het onderzoekspraatje in Texas (23 of 24 januari) en later deze maand op de 31^e in Duitsland. Daar komt nog een praatje bij eind februari in San Jose, een uurtje ten zuiden van hier (als er geen verkeer is, haha). Daar geeft Cristina nu les. Het wordt dus een spannende en heel drukke anderhalve maand met veel reizen en kennismaken met veel mensen op drie universiteiten. Ben zeer benieuwd.

Om toch nog een beetje te ontspannen, zijn ze naar het circus (Cirque du Soleil – Luzia) geweest op woensdagavond in San Francisco. Dat was een cadeautje voor Cristina. Het is wellicht 20 jaar geleden dat ik in een circus ben geweest! Het was best leuk om te zien, al waren er geen dieren. Vele stuntmannen en -vrouwen (bal, ringen, trampolines, bruggen, etc.) maakten de twee uur durende show vol in een voor ~80% gevulde grote tent. Mijn favorieten waren een voetbalkunstenaar en een Tarzan-achtige man die in de ringen slingerde. Noemenswaardig is ook een ongelofelijk lenige jongen die letterlijk met z'n achterste het hoofd kon aantikken en benen bijna elke richting op kon krijgen. Bijzonder bizar om te zien.



Artiesten van de Cirque du Soleil – Luzia voorstelling.

Komende week hopelijk het boorgaten-artikel verzenden, het eerste artikel wat ik vooral hier in Berkeley heb gedaan. Daarnaast een proefpresentatie van het onderzoekspraatje geven en verder voorbereiden op de bezoeken aan Texas en Duitsland. Aankomende zondag vlieg ik al naar Texas.

Tot over twee weken met veel nieuws waarschijnlijk.

Doei,

Adiël