

Dag lieve mensen,

Gelukkig Nieuwjaar aan iedereen! Wij zijn hier in Kansas opgebleven tot even na middernacht. Nauwelijks vuurwerk hier dus er was geen reden om naar buiten te gaan zoals in Nederland. Een drankje voor het naar bed gaan is ook prima. Mis wel elk jaar de oliebollen en appelflappen, maar wellicht dat er nog enkele over zijn over een maandje als ik in Europa ben. Ja want over een maandje vlieg ik richting Europa voor een praatje bij een universiteit in Duitsland.

Een paar dagen geleden ben ik uitgenodigd voor twee dagen in Texas om daar een praatje te geven en met de mensen te praten van de universiteit daar. Dat is ook in januari, en al over drie weken overigens dus zal zeer binnenkort beginnen met de voorbereiding daarvoor. Het Skypegesprek in december is blijkbaar voldoende geweest voor een uitnodiging, waar ik erg blij mee ben natuurlijk. Eea betekent dat ik niet heel veel in Californië zal zijn eind januari – begin februari.

Voor de kerst en nieuwjaar zijn op woensdag de 21^e december naar Kansas gevlogen via Las Vegas, waar we overigens niet de gokkasten op het vliegveld hebben gebruikt in de 2,5 uur overstaptijd die we hadden. Een dagje laten kwamen Sean en Britta met de kids (Oliver, 2 jaar; en Simon, 1 jaar) om de kerst te vieren bij Jennifer en Ross, de ouders van Cristina. Wat een energie hebben die kinderen! Heel vroeg opstaan en spelen, en 's avonds toch nog proberen te spelen als ze al in bed liggen. Maar wel heel leuk natuurlijk om ze weer te zien voor het eerst sinds augustus vorig jaar toen we Britta en Sean hebben bezocht in Minnesota voor onze reis naar Yellowstone/Grand Teton verder naar het westen. Voor kerst heb ik een zeer goede theepot en een waterfles gekregen. Die zullen zeer veel gebruikt worden!



Uitpakken van de cadeaus vanaf half acht in de ochtend op de 25e. Ik dacht echt dat het een grap was, maar dat bleek niet zo te zijn.

Helaas heb ik een flinke verkoudheid opgelopen, waarschijnlijk tijdens de vliegreis dus ik ben zo'n beetje de hele vakantie aan het snotteren en hoesten geweest, net zoals enkele andere mensen hier helaas. Veel binnen gezeten daarom, werk opgeknapt, spelletjes gedaan en natuurlijk darten gekeken. Ik ben zeer benieuwd naar de halve finale en finale van het wereldkampioenschap darts later vandaag en morgen. Voor het kerstdiner en ook een dagje eerder zijn we naar de grootmoeder van Cristina geweest in hetzelfde dorpje. Daar gaan we een dezer dagen nog een keertje naar toe voordat we op de 4^e januari terugvliegen via Phoenix, Arizona, naar het baai gebied van San Francisco.

Toch nog even een korte terugblik op 2016. Het was een zeer speciaal jaar met maar liefst twee bruiloften (Florida en Nederland) met familie en vrienden. Wat wil je nog meer. Dan was er nog een reisje naar Frankrijk, en een verhuizing van de ene kant van de VS naar de andere kant voor Cristina en veel van onze spullen. We hebben veel mooie plaatsen gezien op die 8-daagse reis. 2017 zal vast iets rustiger worden toch?

Tot de volgende blog over twee weekjes.

Doei,

Adiël