

Ha allen,

Net als vorig week ben ik er vrijdag voor gaan zitten: Letland tegen Nederland, en nu voor het echie. Nederland leverde een behoorlijke wedstrijd af, al werd er te laat gescoord waardoor het nog onnodig spannend leek te worden. We zijn weer helemaal in de race gelukkig! In tegenstelling tot eerdere wedstrijden, kreeg de tegenstander nauwelijks een kans. Als de resterende vier wedstrijden gewonnen worden, gaan we toch gewoon naar het EK. In september en oktober zal het erom spannen. Dan volgen belangrijke wedstrijden thuis tegen IJsland en in Turkije (dat worden echt een spannende potten), en de maand erop in Kazachstan en thuis tegen Tsjechië. Een zomer bijna geen voetbal is wel wat anders dan vorig jaar in Denemarken, thuis in Nederland, en in een kokend sportcafé met enorme schermen hier in Florida.

Aan het einde van de week kregen we bezoek in Gainesville, Florida. De zus van Cristina en haar man (Melanie & Aric) uit Kansas kwamen op bezoek vanaf donderdagavond. Vrijdag moesten we zelf nog werken en zij hebben het rustig aan gedaan. In de avond hebben we enkele spelletjes gespeeld, en de volgende zijn we naar St. Augustine geweest, voor mij al de 4<sup>e</sup>

keer. Na rond gelopen te hebben nabij Flagler College - het leek niet open te zijn tot mijn verbazing gezien de info op hun website - , was het tijd voor het Castillo de San Marcos. Ook ditmaal werd er weer een kanon (vol broodkruimels) afgeschoten de zee in. Het Atlantische strand was de volgende stop voor een aantal uren; slechts tot mijn middel ze zee in want ik zag de reuzenhaaien al aan komen zwemmen. Bij deze kan ik bevestigen dat de zonnebrand nog prima werkt. Op zondagochtend is Aric weer vertrokken voor een honkbalwedstrijd in Tampa en de dagen erna een conferentie in Orlando. Melanie blijft nog een aantal dagen tot en met een deel van dinsdag. Zeker leuk om weer gasten over de vloer te hebben.



*Op de bovenverdieping van Castillo de San Marcos.*

Afgelopen week was weer een normale werkweek: ben verder gegaan met fossiele spinkrabben uit het westelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan, op basis van een project dat al begonnen was met studenten gedurende het vak *Paleontologie*. Leuk om er zometeen met de studenten verder aan te werken. Hopelijk kan ik ze een gevorderde versie ergens deze maand laten zien zodat zij er naar kunnen kijken of onderstaande er nog iets van gebakken heeft. Verder een kort sollicitatiegesprek gehad met een universiteit in Michigan en verder gepraat met Californië. Meer beslissingen zullen volgende week vallen.

Tot de volgende week,

Adiël