

Hallo iedereen,

De lange vakantie van bijna drie weken is hier over. Lang? We kregen een week extra hier omdat de lentevakantie naar voren is geschoven zodat de studenten hier niet op feestvakantie gaan of een andere vorm van reizen gaan ondernemen met als gevolg nog meer besmettingen. Dat een deel van de studenten het niet zo nauw neemt met de corona-adviezen bleek afgelopen week maar weer eens. Het American football team van onze universiteit heeft afgelopen maandag de nationale titel veroverd. Dat is bijzonder en leuk, maar niet de duizenden mensen – vooral studenten – die in de hoofdstraat vaak zonder mondkapje en afstand te houden een groot feest bouwden. Als gevolg hiervan heeft de universiteit besloten dat alleen online klassen gegeven mogen worden voor de docenten, als ze dat willen. Ik neem aan dat het merendeel zo verstandig is geweest...

Een goede collega van me heeft eerste dosis van het coronavaccin al gehad. Zij gaat overigens met pensioen later dit jaar zo hoorde ik. Het is goed te begrijpen, maar persoonlijk vind ik het erg jammer want we konden het goed vinden en werkten prima samen. Met andere woorden, we moeten naar een nieuwe collega op zoek later in het jaar of begin volgend jaar.



Enorme hoeveelheden vogels komen af op het zaad deze winter. Het zien van meer dan 10 soorten per dag is niet ongebruikelijk. Hier een 'paarse' vink links en een rood-buikige specht die zijn tong gebruikt om een favoriet zaadje te vinden!

Cristina heeft inmiddels alweer twee lessen gegeven, want het semester is afgelopen woensdag begonnen. Zij geeft twee vakken les, terwijl ik er één zal gaan doen. De eerste klasperiode voor mijn klas is pas op de maandag de 25^e januari omdat morgen een vrije dag is ter nagedachtenis van Martin Luther King. Vanaf de 7

e

ben ik weer bezig geweest met werk, met onder meer een revisie van een tweede verhaal die ik in december naar een wetenschapsblad gestuurd heb. Die is zo goed als af en ik verwacht dat dit verhaal binnenkort geaccepteerd gaat worden.

In de vorige blog had ik het over een oom die was overleden, maar er is er nog één overleden op de dag van de begrafenis van de eerstgenoemde oom. Het is een moeilijke periode voor de familie van beide kanten. Dit jaar zou een beter jaar zou moeten worden dan vorig jaar, maar niets is minder waar tot dusver.

Tot over twee weken,

Adiël