

Ha,

Welkom iedereen bij dit nieuwe blog! Zondag voor een week geleden zijn Cristina en ik fossielen wezen zoeken in de Mississippi. Met de pickup van het museum zijn we in de ochtend vertrokken op deze stralende dag. Op de vindplaats aangekomen enkele uren later kwamen we twee fossielenzoekers tegen die ook mee waren naar de Harrell Station vindplaats (zie vorige blog). Het duurde niet lang voordat we de eerste fossielen van Krijt ouderdom zagen liggen en niet veel later kwamen ook de eerste fossiele krabben tevoorschijn uit de zandige sedimenten. Naast krabben lagen ook er ook vooral schelpen, haaiantanden en vissengehoorbeentjes voor het oprapen. De gevonden fossielen heb ik afgelopen weken gewassen in mijn laboratorium en zijn nu klaar om verder te identificeren. Ze komen uiteraard in de museumcollectie te liggen. Naar die vindplaats ga ik zeker nog vaker naar toe, want we hebben bijzonder weinig fossielen van deze vindplaats in onze museumcollectie. De hoop is dat de gevonden fossielen gebruikt gaan worden voor onderzoek en ik heb zeker een aantal ideeën daarvoor. Eerst moet er echter meer materiaal verzameld worden.



*Een mooie fossiele krab ligt te wachten om verzameld te worden.*

Een andere leuke gebeurtenis van de afgelopen weken was Darwin dag op de 12e. Het Alabama Museum of Natural History had tezamen met andere organisaties op de campus een avondprogramma op poten gezet om de geboortedag van de geleerde Charles Darwin te vieren. Er waren enkele praatjes en een heel aantal tafels met informatie over biologie, antropologie en geologie. Leuk en nuttig om een aantal mensen zo te leren kennen!

