

Hallo iedereen,

In twee weken kan veel gebeuren en zo ook bij ons. Anderhalve week geleden ben ik via Dallas naar Alabama gevlogen om een praatje te geven op de universiteit van Alabama en diverse mensen te ontmoeten. Dat was erg leuk om te doen en heb ook het museum en de collecties gezien. Op vrijdag wilde ik weer terug vliegen, maar mijn eerste vlucht was geannuleerd. Met twee latere vluchten ben ik toch nog in San Francisco aangekomen. Ik stond als eerste op de wachtlijst voor beide vluchten en aangezien niet alle mensen hun vlucht haalden, ben ik toch nog in beide vliegtuigen beland en geland. Voor de tweede vlucht mocht ik zelfs in de eerste klasse zitten op rij 1. In de afgelopen 12 jaar heb ik in meer dan 100 vliegtuigen gezeten, maar nog nooit in de eerste klasse. Lekker ruim en meer te knabbelen en te drinken. Niet de meerprijs waard mijns inziens die in dit geval niet voor mij gold, maar wel aardig om een keer mee te maken.

De week erop zijn Cristina en ik op vakantie geweest. Niet ver weg, maar wel naar spectaculaire bestemmingen. Ten eerste zijn we voor anderhalve dag naar Lake Tahoe geweest op slechts drie uur rijafstand. Dit is een van de grootste meren in Californië en ook nog eens op grote hoogte (1900 m). 63 kreen/stroompjes komen hier tezamen terwijl er slechts één rivier het water weer afvoert naar lagere gebieden. Een populaire bestemming voor skiërs in de winter vanwege een piste, maar ook druk in de zomer. Wij hebben diverse wandelingen gemaakt naar een waterval en enkele meertjes. Zeker de moeite waard, maar de volgende bestemmingen een paar uur naar het zuiden overtrof dit zeer zeker.



Emerald Bay, een baai van Lake Tahoe.

De laatste vier dagen van de reis zijn we in Yosemite National Park en omgeving verbleven. Dat had ik vorig jaar al willen doen met mijn ouders maar dat lukte toen niet vanwege een fysiek ongemak. Gelukkig zijn we doordeweeks geweest voor het merendeel van dit bezoek, want het is enorm druk in de weekenden zoals we zaterdag konden zien. Het gesteente dat te zien is in Yosemite is diep in de aarde gevormd in een grote magmakamer, waarna het gesteente is opgeheven door gebergtevorming. De rivieren en ook de ijstijden inclusief gletsjers hebben de dalen gevormd en verder uitgeslepen. Enorme vergezichten, hoge bergen zoals de bekende

Half Dome, hoge watervallen en de dalen maken dit park tot een van de bekendste vakantiebestemmingen in de VS met ~4 miljoen bezoekers per jaar. Supermooi om een keer gezien te hebben. Maar er is meer. De laatste dag kwamen enorme sequoia bomen op ons pad in het zuiden van het park. Niet zoveel en zo groot als sommige bomen in Sequoia National Park, maar nog steeds indrukwekkend met hun grootte en ouderdom van enkele duizenden jaren. Net ten zuiden van het park zijn er meer te vinden in Nelder Grove, waar we vervolgens naar toe zijn gereden op een deels onverharde weg. Een deel van deze enorme bomen was helaas in het verleden gekapt, maar er stonden nog een aantal sequoia's naast de vele andere bomen zoals sugarcone pines en andere naaldbomen. In tegenstelling tot in Yosemite waren hier erg weinig mensen te vinden en dus was het lekker stil en ook nog eens gratis. Een mooie afsluiting van onze reis!



Bij de Tunnel View met de Bridalveil waterval rechts en de Half Dome net boven mijn hoofd.



De Grizzly Giant sequoia in zuidelijk Yosemite National Park heeft een doorsnee van ca. 8 meter. Wij lijken groter dan we in werkelijkheid zijn ten opzichte van de boom want we staan er meters voor.

Tot over twee weken,
Adiël

