

Hallo,

Het semester is officieel afgelopen hier. Sommige studenten hadden hun laatste tentamen pas van 19-22 uur afgelopen vrijdag waaronder één van de studenten die ik begeleid met onderzoek. Alle drie studenten zijn nu klaar met hun onderzoek voor dit semester. Eéntje is klaar met de studie dus die komt helaas niet terug komend semester, maar de andere twee wellicht wel. Ik hoop er sowieso één of twee nieuwe bij te krijgen vanaf januari. Alle drie hebben ze het goed gedaan met leuke voorlopige resultaten op basis van onderzoek naar moderne schelpen uit Panama en fossiele krabben van de hele wereld.

De afsluiting van het semester is ook een aanleiding voor diverse feestjes. Anderhalve week geleden was er ééntje van het museum waar Cristina bij werkt, maar ik was die dag vanuit huis aan het werk. Afgelopen week ben ik er wel naar twee gegaan. Eén daarvan had ik zelf georganiseerd voor postdocs in biologie/paleontologie. Met een select clubje tot max. 10 mensen gaan we een aantal keer per semester een biertje/wijntje drinken. Het andere feestje was een maaltijd van de faculteit waar ik onderdeel van ben. Lekker eten overigens.

Tussen de partijtjes door ben ik bezig om twee artikelen af te ronden die nog dit jaar verstuurd gaan worden. Het hangt van de co-auteurs af hoe snel alles klaar is dus ik ben zeer benieuwd naar hun commentaren. Twee andere artikelen waarvan ik co-auteur ben zijn geaccepteerd voor publikatie! Wat een co-auteur precies gedaan heeft verschilt enorm van bijna niets (waardoor die persoon niet eens co-auteur zou moeten zijn volgens velen) tot een groot bijdrage. Ik val zeker niet in die eerste categorie want heb er veel tijd aan besteed. De artikelen gaan over roofsporen in schelpen van fossiele mosselkreeftjes (ostracoden) uit Brazilië en een beschrijving van fossielen uit Spitsbergen afkomstig van een vroegere oceaانبodem waar methaan omhoog borrelde.



*Foto vanaf Albany Hill richting Berkeley. Heel in de verte is de toren van de universiteit te zien op een vergrote versie van deze foto. Er zijn herten en kalkoenen te vinden op deze heuvel.*

Dan iets heel anders. Ook al heb ik een permanente verblijfsvergunning hier in de VS sinds februari van vorig jaar, toch is deze zogenaamde groene kaart slechts tijdelijk geldig. Deze kaart moet ik mijn geval, omdat ik hem via het huwelijk met Cristina verkregen heb, verlengd worden na twee jaar. Alle formulieren zijn zo goed als ingevuld en het vele geld ligt klaar. Morgen of overmorgen gaat het verstuurd worden. Ik zal waarschijnlijk begin volgend jaar naar San Francisco moeten voor vingerafdrukken en daarna is het afwachten.

De volgende blog komt waarschijnlijk uit Kansas over twee weken. We vliegen namelijk aanstaande woensdag in de extreem vroege ochtend vanaf San Francisco naar Wichita in Kansas. Daar verblijven we een ruime week om net voor het nieuwe jaar weer terug te keren naar Californië. We gaan uiteraard kerst vieren in Kansas bij de ouders van Cristina.

Tot later,

Adiël