

Hallo iedereen,

Het is me vorig weekend ontschoten om een blog te schrijven dus bij deze. Hoogtepunt van de afgelopen weken was het onderzoeksreisje naar New York. Eerder dit jaar heb ik een reisbeurs mogen ontvangen van het American Museum of Natural History gelegen in het centrum van New York in Manhattan net naast Central Park. Het doel was om in hun collectie op zoek te gaan fossiele kreeftachtigen uit kalkstenen van Krijt ouderdom uit de staat South Dakota.

Ik had een rechtstreekse vlucht en ben op zaterdag de 13<sup>e</sup> al aan gekomen in een Airbnb appartement in de regio Harlem ten noorden van Manhattan. Zondag had ik de tijd om bij te komen en omdat je toch in New York bent (2

e

maal voor mij nadat ik er ca. 8 jaar geleden ook was met een vriend), ben ik er op uit getrokken. Het vrijheidsbeeld en Ellis Island had ik nog nooit gezien dus daar ben ik naar toe geweest met redelijk goed weer. Met de veerpond naar het beeld toe in de late ochtend, mét een mooi uitzicht op de Manhattan onderweg. Het Franse cadeau voor New York was indrukwekkend hoog met ca. 100 m inclusief voetstuk en een must als je de tijd hebt. De audiotour is gewoon goed. Later die dag op naar Ellis Island, wederom met de veerpond naar nog een eiland. Daar zijn miljoenen Europeanen eind van de 19

e

en begin van de 20

e

eeuw aangekomen om een ander leven te zoeken. Ellis Island was veruit de grootste immigratiepost van de VS destijds met soms ca. 10.000 mensen per dag. Ik vond het erg indrukwekkend, temeer daar ik me een beetje kan identificeren met die mensen.



*Het bronzen vrijheidsbeeld (niet massief) was eerst bruinig, maar is groen geworden door oxidatie.*

De vijf dagen erna ben ik erg druk geweest in het museum. Er bleek zoveel materiaal te zijn dat het niet is afgekomen. Toch heb ik een kleine 30 krabben gevonden en bewijs van hun activiteiten te zien aan gebroken of herstelde schelpen. De mensen daar waren bijzonder vriendelijk en heb er een aantal wat beter leren kennen waaronder Neil Landman, die ook mee gaat doen met het onderzoek. Het materiaal wordt naar verwachting later dit jaar verzonden naar Californië. Wellicht moet ik nog eens terug want er is zeker nog meer te vinden. Op de vroege zaterdagochtend ben ik terug gevlogen naar Californië.

De volgende vliegreis staat deze week voor de boeg: naar de conferentie van de geologische vereniging van Amerika in Indianapolis. Daar ga ik op zaterdag een cursus bijwonen over het geven van de klas paleontologie. Ben vooral benieuwd hoe anderen dit aanpakken, want heb deze klas zelf in 2015 eens gegeven in Florida. Zondag geef ik een wetenschappelijk praatje over de grootte en vorm van krabben in samenwerking met bachelor studenten in Berkeley, mijn huidige supervisor en mijn vroegere PhD adviseurs uit Ohio. De conferentie duurt t/m woensdag en ik vlieg op donderdag weer terug. Tussendoor werk ik verder aan onderzoek, maar ook aan diverse sollicitatiebrieven.

Over twee weken een nieuwe blog wanneer ik er weer ben vanuit Indianapolis.

Doei,

Adiël