

Hallo allemaal,        Waar was ik gebleven? Even kijken naar de vorige blog. Oh, ik zie het al: België. Om verder te gaan met dat verhaal kan ik ten eerste vertellen dat het huisje erg groot en mooi en hoog gelegen was met uitzicht op het dorpje Trois Ponts. Zelfs zo hoog dat één auto moeite had om de heuvel op te komen soms. De hele familie van 11 nu in totaal was er inclusief de kleine Iven, wiens favoriete bezigheid slapen en drinken is - uiteraard. Ondanks het regenachtige weer en later iets sneeuw die week, hebben we diverse activiteiten buitenshuis kunnen doen. Zo zijn we op een berg met uitkijktoren geweest, naar een heuse Belgische bierbrouwer (met bierproeven uiteraard), naar een behoorlijke waterval te voet, bowlen waar ik ze weer eens heb laten zien hoe het moet haha, en naar een echt kasteel.

Dat kasteel was erg leuk ondanks de kou want lang niet overal was verwarming in de vele vertrekken. Dat kasteel Reinhardstein lag niet op een heuvel maar in een dal langs een oude handelsroute in het verre verleden. Omdat breur Barney in het Engels i.p.v. Nederlands sprak over te telefoon om na te gaan of ze open waren, hadden ze een Engels-sprekende gids laten komen. Natuurlijk was er ook een Nederlands-sprekende gids en dus zijn Cristina en ik met de Engelse mee geweest en de rest met de andere gids. Bovendien duurde die van ons zelfs 25 minuten langer. Kastelen blijven boeiend!

*Het valt niet mee om een foto te krijgen waarbij iedereen naar de camera kijkt....maar hier is een poging. Foto: Dominick*

De rest van de vakantie was vooral binnen zitten en spelletjes spelen zoals darts, klaverjassen en nog andere spelletjes. Ik heb bijzonder goed geslapen moet ik zeggen en lang ook tijdens die vakantie. Ten dele waarschijnlijk omdat we met een jetlegje te maken hadden, maar het was ook redelijk stil en niet te warm op zolder waar

Cristina en ik sliepen. Na een weekje was het alweer afgelopen en terug naar Nederland. Het was een mooie en ook unieke vakantie in België. De volgende dag zijn we op de verjaardag van Renée geweest, waar ik nog nooit geweest was, want wanneer ben ik nu half januari in Nederland? De volgende dag was het terug vliegen naar Californië. Wel jammer dat zo'n leuke vakantie, al heb ik niet helemaal niets gedaan, alweer zo snel voorbij is.

De volgende weken ben ik deels op het kantoor geweest en thuis. Dat kwam door een aantal videogesprekken en door een reisje naar Tampa in Florida waar ik een praatje heb gegeven op de universiteit en met mensen heb gepraat. Tussendoor flink werken aan een revisie van een groot artikel. Overigens, net voor de vakantie naar België heeft de stichting Imara van mijn ouders en de bureaus een gemeentelijke erepenning mogen ontvangen omdat ze er al 20 jaar mee bezig zijn. Veel mensen en projecten in Oekraïne zijn ondersteund met het opgehaalde geld middels diverse markten waar vooral veel zelfgemaakte spullen worden verkocht. Het verhaal over de penning is

[hier te lezen](#)

. Ze zijn ook op

[FaceBook](#)

te vinden overigens.

Tot de volgende keer over twee weken naar schatting!

Hartelijke groeten,

Adiël